

## Politiek

Binnenstadskrant November 2004



'Vergaderen, vergaderen...' luiden de klokken van de Buurtoren (© Sjaak Ramakers)

elke dag om tien voor acht 's ochtends en tien voor tien 's avonds als waarschuwing dat de stadspoorten binnenkort dicht of open gaan. En binnenkort natuurlijk ook wanneer een misdadiger is veroordeeld.

Met dank voor al dat oudheidkundig besef. Maar we leven in het heden en voor de toekomst. Het gaat vandaag om mijn ouwe dag en die van mijn kinderen. 14 oktober klokslag twee, beste overheid doe je echt mee?

Guus Verhoef

## Klokslag twee, 14 oktober

Donderdag 14 oktober, de dag van de grote staking in het openbaar vervoer. Ik werk een dagje thuis. Klokslag twee uur heftig klokgelui. Onze Buurkerk wordt toch niet gebruikt voor een begrafenis? Of is er brand, zijn de dijken doorgebroken? Is het soms oorlog, is prins Claus weer overleden? In vroeger dagen hadden we op de toren een brandwacht staan, die dan in de richting van de brand een vlag of lantaarn plaatste. Wat is er in vredesnaam aan de hand?

Ik herinner me opeens dat de buurman vanmiddag tijdens de vergadering van de gemeenteraad vragen gaat stellen aan B&W. Dan valt alles op z'n plaats: geen brand, geen dijkdoorbraak, geen overlijden, maar de bijna wekelijkse vergadering van de gemeenteraad.

Historisch is het allemaal goed verantwoord: omdat eeuwen geleden één van de toenmalige B&W's in de Buurkerk vergaderden luiden ze nu bij aanvang van elke gemeenteraadsvergadering onze klok. Dat allemaal dankzij dat actieve Klokkenluidersgilde dat zo zijn best heeft gedaan om al die oorspronkelijke klokken weer terug te krijgen in de toren van de Buurkerk. Maar dat grotendeels niet in onze stad woont en alleen op verre afstand meegeniet. Die klokken slaan veel meer: elk jaar bij het nieuwe jaar, elke week op zaterdag bij aanvang van het weekeinde en even daarna bij het zondagbegin,