

Eerste paasdag: Paasjubel op Domplein

'Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf' (Mk 16:2).

Het is zondagmorgen vroeg. Het is nog donker als je door de stad fietst. De vogels zijn al wakker, zelfs in de stad zingt de merel zijn hoogste lied. Verder is het stil. Uit de hele stad komen er mensen naar het Domplein. In het schip van de kerk – dat stuk zonder dak en zonder muren wordt een kring gevormd - in stilte - zonder een woord. Eén stem klinkt: "Sta op slaper... Ontwaak!" En dan klinkt er klokgelui, van heel dichtbij, eerst één klok en dan komt er telkens een bij – totdat alle tien klokken van de Domtoren klinken..... Zelfs de grootste, de Salvator, die met zijn enorme dreun alles laat trillen, mag vandaag geluid wor-

den. Maar liefst twintig klokkenluiders hangen binnen in die grote toren aan de touwen om aan de hele stad te vertellen: het is Pasen! De mensen in de kring, aan de voet van de toren, ondergaan dit klokgelui en voelen het trillen tot diep van binnen. En als de klokken stil geworden zijn en de dag aanbreekt, dan kunnen zij niet stil blijven. Hun stemmen klinken – een antwoord, een herhaling van de klokken van de Dom. Samen zingen zij paasliederen en begroeten elkaar met de Paasgroet: De Heer is waarlijk opgestaan, Halleluja! Wie dit alles wil meemaken moet eerste paasdag vroeg op. Het publiek wordt om 6.30 uur op het Domplein verwacht. Het klokgelui is van 6.40 tot 6.55 uur, vlak voor de zonsopkomst om 6.59 uur. De Paasjubel is van 6.55 tot 7.25 uur.