

# Oecumenisch bulletin

## najaar 2011

### Geloof bij klokkenluiders

Het Utrechts Klokkenluiders Gilde (UKG) is een seculiere vereniging met als taak het met de hand luiden van de klokken van de Domtoren, de Geertetoren, het kerkje van Blauwkapel, de oud-katholieke Gertrudiskerk, het Bartholomeus Gasthuis, het Academiegebouw en een klok in een plantsoen in Zuilen, zo laat Utrechtse Stemmen, het oecumenisch tijdschrift van Utrecht weten.

Klokken zijn muzikale instrumenten met een heel oude geschiedenis. Eerst waren de klokken voor liturgisch gebruik, later kondigde het stadsbestuur zijn besluiten er ook mee

aan. Wie de moeite neemt een luidschema van het UKG te bestuderen, ziet dat er nog veel relatie is met wat er in de kerk gebeurt en hoe de klokken daarop aansluiten.

### ***klokluiden: touwtrekken met de hemel***

Een groot deel van de luiders is op de een of andere manier gelovig. Een klokkenluider formuleerde het eens zo: 'Klokluiden is voor mij touwtrekken met de hemel.'