

# Utrechtse klokkenluiders (van de Domtoren) op bezoek in de Stiftskerk

Dinkelland Vrije

22-09-2016

WEERSELO

**Zaterdagmiddag kwamen 50 klokkenluiders en klokkenliefhebbers een kijkje nemen bij de Stiftskerk in Weerselo. Dominee Dikker Hupkes gaf uitleg over de historie van Het Stift en de klokken in het torentje van de Stiftskerk.**

Ruim 50 Utrechtse klokkenluiders van de Domtoren en liefhebbers van klokken kregen afgelopen zaterdagmiddag in de Stiftskerk alle informatie van dominee Dikker Hupkes over de historie van het Stift. Het ontstaan van Het Stift, de kerk, het torenuurwerk en de twee klokken die het kerkje heeft.

De klokken dateren uit 1545 en 1571, een grote en een kleine. De kleine klok wordt alleen samen met de grote klok geluid bij overlijden en bij een begrafenis: Dit wordt 'vierkant luiden' genoemd. De oudste is de grote klok van 88 cm middellijn met bladfries en opschrift in Gotische

minuskels: 'sanctus remius is min name min geluit sij god angenaem domen screef m ccccc ende xlv (1545) daer bij doe goet johan ter steghe mij'.

De kleine klok van 44 cm middellijn heeft het opschrift in Latijnse kapitalen: 'Anno Salutis 1577'.

Rond 16.00 uur sloeg de klok. Deze liep iets achter. Aansluitend mochten enkele Utrechters de grote klok luiden.

Henk Dikker Hupkes: "Het Utrechtse Klokkenluiders Gilde is een bijzondere club. Omdat ik ten dele nog Utrechter ben, weet ik dat heel goed. In totaal zijn er meer dan honderd

klokkenluiders en iedere zondag zijn er twee of drie teams nodig om de Utrechtse klokken (waar onze miniklokken bij zijn) aan het luiden te krijgen. Het Utrechts Klokkenluiders Gilde luidt met de hand de klokken op acht locaties in Utrecht. Daarnaast zetten zij zich in voor het behoud en

gebruik van dit verborgen historisch erfgoed." Voor meer informatie over de Utrechtse klokkenluiders kan volgende de website worden geraadpleegd: [www.klokkenluiders.nl](http://www.klokkenluiders.nl).

Ine Flinkers

